

"Onze Vader" (In het Russisch)

Otsje nasj,

(Onze Vader)

Otsje nasj, izje jesy na nebesich,

(Onze Vader, die in de hemelen zijt)

Da swjatys,m imja two

(Uwe naam worde geheiligd)

Da priedet tsarstwieje two,

(Uw Koninkrijk kome)

Da boedet wQlja two,

(Uw wil geschiede)

J ako na nebeŝY i na zeml-y,

(gelijk in de hemel alzo ook op de aarde)

Chlib nasj nasoesjtniej dasjd nam dnes,

(geef ons heden ons dagelijks brood)

I ostawy nam dillgy _sj a,

(en vergeef ons onze schulden)

J!!kozje i my ostgwlajem dQlznikom _sjym.

(Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren)

I ne wedi nag wo iskoesjenieje,

(en leidt ons niet in verzoeking)

No izb!}wy nag ot loekawago,

(maar verlos ons van de boze)

Ibo twojohjesttsarstwo,

(want van U is het koninkrijk)

I sila, i slawa wo weki

(de kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid)

Amen

(Amen)