



Nieuwsbrief nr. 6

2 april 2016

Vandaag de zesde nieuwsbrief. Volgend op de vierde week samen met onze Wit-Russische gasten. Afgelopen woensdag waren we al weer op de helft van de periode dat de kinderen hier in Lunteren zijn!

<p>Opening gastouderavond</p>	<p>Afgelopen woensdag is bij de gastouderavond de opening vertaald in het Wit-Russisch. Later bleek dat enkele mensen het verband in de tekst verloren, doordat het in korte gedeeltes werd voorgelezen en daarna vertaald. Voor hen nogmaals de tekst:</p> <p><i>Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.</i></p> <p>PSALM 145: 18</p> <p>Nooit alleen</p> <p>Is God een afstandelijk opperwezen? Moeders vragen zich af: 'Hoe kan de Geest van God over mijn kinderen komen?' Vaders piekeren: 'Hoe kan Gods tegenwoordigheid mijn huis vullen?' Kerken verlangen naar de aanraking van God, naar zijn helpende, genezende aanwezigheid in hun midden.</p> <p><i>Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat God naar ons toekomt?</i></p> <p>Moeten we kaarsen aansteken, liederen zingen, een altaar bouwen, een comité oprichten of een vrachtwagenlading geld geven? Welke handelingen leiden tot Gods aanwezigheid?...</p> <p><i>God schenkt ons zijn nabijheid.</i></p> <p>Gods grootste cadeau is Hijzelf. De zonsondergang doet onze adem stokken. Het azuurblauw van de oceaan maakt ons stil. Pasgeboren baby's ontroeren ons. Echte liefde geeft ons leven kleur en schoonheid. Maar als dat allemaal zou verdwijnen - de zonsondergangen, de oceanen, de kraaiende baby's en het warme gevoel vanbinnen - en we zouden in de Sahara stranden, dan nog hebben we reden om te dansen in het zand.</p> <p><i>Waarom? Omdat God bij ons is...</i></p> <p>God wil dat we dat weten. We zijn nooit alleen. Nooit!</p> <p>God houdt te veel van je om je alleen te laten, dus dat heeft Hij niet gedaan. Hij heeft je niet alleen gelaten met je angsten, je zorgen, je vragen. Dus spring op en neer van vreugde. . .</p> <p>Hij- is een persoonlijke God die liefheeft, die geneest en helpt en het voor ons opneemt. Hij laat zich niet overhalen door magische brouwsels of pakkende slogans. Hij is op zoek naar meer. Hij is op zoek naar eerbied, gehoorzaamheid en harten die naar Hem verlangen.</p> <p>En als Hij die vindt, komt Hij!</p>
-----------------------------------	--



	<p>Ik hoop van harte dat jullie als begeleiders, gastouders, vrijwilligers maar ook wij als leden van de stichting deze aanwezigheid van God mogen ervaren en mogen opzien naar Hem. Ook met het oog op dit project en met name in de zorg en begeleiding voor je leerlingen, gast of gasten.</p>																																				
Jarigen	<p>We hebben dit project nogal wat jarigen onder onze Wit-Russische gasten. Best wel bijzonder! Hier volgt een overzicht:</p> <table><tr><td>07-03</td><td>Zehenia</td><td>Verkerk</td><td>jarig geweest</td></tr><tr><td>10-03</td><td>Dascha</td><td>Heerikhuize</td><td>jarig geweest</td></tr><tr><td>16-03</td><td>Sascha</td><td>Slijkhuis</td><td>jarig geweest</td></tr><tr><td>18-03</td><td>Vera (leerkracht)</td><td>Speelziek</td><td>jarig geweest</td></tr><tr><td>20-03</td><td>Dima</td><td>De Bruin</td><td>jarig geweest</td></tr><tr><td>10-04</td><td>Dima</td><td>Brinkman</td><td></td></tr><tr><td>20-04</td><td>Dima</td><td>Brinkman</td><td></td></tr><tr><td>23-04</td><td>Galina (tolk)</td><td>Tombroek</td><td></td></tr><tr><td>27-04</td><td>Andrei</td><td>Lagemaat</td><td></td></tr></table>	07-03	Zehenia	Verkerk	jarig geweest	10-03	Dascha	Heerikhuize	jarig geweest	16-03	Sascha	Slijkhuis	jarig geweest	18-03	Vera (leerkracht)	Speelziek	jarig geweest	20-03	Dima	De Bruin	jarig geweest	10-04	Dima	Brinkman		20-04	Dima	Brinkman		23-04	Galina (tolk)	Tombroek		27-04	Andrei	Lagemaat	
07-03	Zehenia	Verkerk	jarig geweest																																		
10-03	Dascha	Heerikhuize	jarig geweest																																		
16-03	Sascha	Slijkhuis	jarig geweest																																		
18-03	Vera (leerkracht)	Speelziek	jarig geweest																																		
20-03	Dima	De Bruin	jarig geweest																																		
10-04	Dima	Brinkman																																			
20-04	Dima	Brinkman																																			
23-04	Galina (tolk)	Tombroek																																			
27-04	Andrei	Lagemaat																																			
Schiphol	<p>In het activiteitenprogramma staat voor zaterdag 9 óf 16 april een dagje uit gepland voor de Wit-Russische kinderen. Die dag worden zij begeleid door de leden van de werkgroep en Tanja Ederveen.</p> <p>Zoals we op de gastouderavond al aangaven, is de definitieve datum afhankelijk van de weersvoorspellingen.</p> <p>Op de planning staat een bezoek met de trein aan Schiphol, het strand van Zandvoort en een strandtent waar we een leuke educatieve voorstelling krijgen.</p> <p>Echter, door de recente gebeurtenissen op het vliegveld Zaventum bij Brussel zijn wij aan het denken gezet. Willen wij met het beeld voor ogen wat er in België is gebeurd per se naar Schiphol?!</p> <p>Gezien de zorgen die de Wit-Russische ouders al maakten om de aanslag, de zichtbare maatregelen die op Schiphol genomen zijn, met daarnaast onze eigen vraagtekens, hebben wij besloten om deze keer Schiphol te laten voor wat het is en een alternatief te zoeken.</p> <p>Dit alternatief hebben we gevonden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het is een leuk en mooi museum met een actief programma voor kinderen. Daarnaast ligt het ook op de route.</p> <p>Inmiddels is er contact gelegd met het museum en zijn er afspraken gemaakt betreffende onze (Wit-Russische) doelgroep!</p> <p>In de loop van komende week wordt nadere informatie over deze dag via de mail bekend gemaakt. Daarbij wordt ook bekend gemaakt welke zaterdag het gaat worden.</p>																																				



Bezoek aan 't Kerk-Erf	Aankomende maandag gaan de kinderen om 12.30 uur naar 't Kerk-Erf. Zij mogen daar iets uitzoeken voor zichzelf en voor hun ouders in Wit-Rusland. Dus als uw kind met een tas vol spullen thuis komt, weet u waar het vandaan komt!
Bigbag/ vacuümzakken	<p>Wilt u even een appje naar Rita sturen als u nog niet in het bezit bent van het pakketje vacuümzakken en een bigbag? Dan komt het alsnog naar u toe! Alle spullen voor de terugreis moeten in de bigbag kunnen, om het pakket kleiner te maken kunt u de vacuümzakken gebruiken.</p> <p>In uw handboek staan cadeautips om de kinderen mee te geven naar Wit-Rusland.</p> <p>Geen of weinig ervaring met vacuümzakken, kijkt dan via de volgende link naar een filmpje:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=VEQ_VpGztJ4</p>
Foto's	<p>Heb je leuke foto's die je wilt delen met anderen, stuur deze dan naar Gerita Veldhuizen: gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl. Dan plaatsen wij die in het webalbum.</p> <p>Foto's zijn te vinden op: https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums</p>
Kinderbijbel	<p>Op de gastouderavond is het al even ter sprake gekomen. Bij enkele blauwe kinderbijbels laten de pagina's los.</p> <p>De leverancier acht dit te wijten aan het gebruik. Hij heeft zelf een test gedaan met zo'n zelfde kinderbijbel. Als je met kracht op het boekje drukt, ontstaat er een knik in de rug van het boek, daardoor laat de lijm los en vallen de bladzijden eruit.</p> <p>De tip is daarmee uitgesproken; vouw het boekje niet met kracht dubbel!</p> <p>Met dit verhaal wordt echter ook aangegeven dat hij weinig voor ons kan doen, wat betreft de kapotte kinderbijbels.</p> <p>Wij laten het hier niet bij zitten en willen alle kinderen een onbeschadigde kinderbijbel meegeven. Vandaar de oproep om kapotte kinderbijbels af te geven bij één van de werkgroepleden. Dan zorgen we voor een nieuw exemplaar.</p> <p>Graag aankomende week afgeven! Gezien de tijd die nog rest, is het daarna niet meer mogelijk!</p>
Hun spullen, mijn spullen, onze spullen.....	<p>Uit ervaringen, tijdens dit project maar ook tijdens andere projecten, blijkt dat het nogal eens gebeurt, dat kinderen spullen en geld meenemen, verstoppen of in hun eigen tas verbergen. Het is erg vervelend als je er als gastouder achter komt dat je gastkind dit doet. Of het nu gaat om geld of een simpel snoepje, stelen mag niet. Daarom willen we graag onder de aandacht brengen, dat hun 'mein en dein' anders is!</p> <p>Neemt niet weg dat 'stelen' niet goed is en bestraft moet worden!</p> <p>Hun loyaliteitgevoel naar hun thuissituatie kan een grote rol spelen om iets</p>



te stelen en het eventueel kapot te maken.

Onze kinderen hebben hier zo veel speelgoed en ook wij hebben zo veel spullen. En daarbij zitten wij hier ook veel vaster aan onze spullen. De mensen in Wit-Rusland en ook hun kinderen hebben weinig, maar geven het ook makkelijk weg!

Een wisseling van spulletjes kan ook zo maar voorkomen. Ze nemen iets mee naar school en komen met iets anders terug, omdat ze op school hebben gewisseld.

Een andere reden kan ook zijn, om het voor de kick te doen of om stoer over te komen op vrienden. En dat moet natuurlijk gestopt worden!

Bovendien hebben ze de waarde van ons geld helemaal niet door. Ons geld komt zo maar uit een kastje uit de muur. Je steekt er een pasje in, en er komt geld uit. Dat we daar hard voor moeten werken ... begrijpen ze dat?

Wat ook een rol kan spelen, is dat ze dingen thuis willen laten zien.

Een voorbeeld uit eigen ervaring: Ons gastkind Marina had een Barbie van onze kinderen in haar tas gestopt, inclusief Barbie kleertjes. Onze dochter was daar erg van ontstemd. Zij had genoeg barbies, maar het maakte veel indruk op haar dat Marina zo maar wat in haar tas had gestopt wat niet van haar was. Na uitgelegd te hebben dat Marina daar in Wit-Rusland helemaal geen Barbie had en dat Marina misschien wel dacht dat onze dochter er geen eens een zou missen, werd onze dochter milder en gaf uiteindelijk ons gastkind een heel setje mee. Na onderzoek in Marina's tas bleek ze nog meer te hebben verzameld: een stukje wc- papier, een wegwerpzakje, een maandverbandje, een inlegkruisje, een tampon...

Bij navraag bleek ze dit aan haar moeder had willen laten zien.... Dat is dan ook gewoon in haar tas gebeven.

Belangrijk is om je gastkind niet meteen als een echte crimineel te zien. Probeer het te zien in de context waar het kind vandaan komt.

Welk milieu, welk land, hoe leven de kinderen daar, hoe leven wij hier?

Dat neemt niet weg dat het u als gastouder wel schokt en dat dit wel aangepakt moet worden. Stelen blijft fout, welke oorzaak daar ook achter zit.

Galina en de leerkrachten doen hun uiterste best om dit aan te pakken. De dames schamen zich erg voor hun kinderen. Zij hebben hier geen schuld aan. Ze willen u graag helpen dit aan te pakken.

Heeft u 'onderbuikgevoel' dat uw gastkind nogal vrij met de spullen omgaat dan helpt het om enkele malen zijn tas, zakken enzovoort even te controleren waar hij/zij bij is. Hierdoor ziet het kind dat het de spullen weer terug moet geven en wij het niet normaal vinden dat er zomaar spullen meegenomen wordt.

Zijn er problemen bij u in het gezin, trek aub. op tijd aan de bel bij de



	<p>gastoudercommissie en laat het niet te lang lopen. Wij proberen er samen met de leerkrachten en tolk wat aan te doen.</p> <p>De gastoudercommissie</p>
Oproep	<p>Tot nog toe is bijna al het nieuws vanuit de stichting gekomen. Wij doen echter een oproep aan jullie als gastouders en vrijwilligers of andere betrokkenen om jullie ervaringen met ons te delen via deze nieuwsbrief!</p> <p>Stuur je bericht naar info@tsjernobylkinderenlunteren.nl en wij zetten het bericht in de nieuwbrief.</p>
Ervaringen vanuit gastgezin	<p>Nadat Mahdalina ongeveer 2 dagen nodig had om te wennen begon ze wat grenzen op te zoeken. Gezien onze ervaringen bij het vorige project hebben we meteen heel duidelijk grenzen aangegeven. Hierdoor was de eerste week iets minder gezellig dan gehoopt.</p> <p>Maar nu ze weet waar ze aan toe is wordt het met de dag gezelliger. Ze doet leuk overal aan mee. Knuffelt graag en legt snel en gezellig contact met familie en vrienden. Het woord "super" klinkt dagelijks wel meerdere keren als we vragen hoe het gaat, of hoe het op school was etc.</p> <p>Ze eet als een dijkwerker en krijgt ook duidelijk steeds meer energie en conditie. Nu duidelijk is dat ze 1x per week mag skypeen zijn ook heimwee en tranen al geruime tijd niet aan de orde geweest. De bijbel-app wordt trouwens heel gretig gebruikt en ook leest ze veel in de kinderbijbel. Ook vinden wij dat de juffen en tolk het heel erg goed doen. Erg betrokken op de kinderen en heel lief. Dat mag ook wel genoemd worden.</p> <p>Kortom, het is gezellig en het zal wel lastig worden om haar eind April weer te laten gaan, maar dat wisten we van te voren. Natuurlijk, soms moeten we 2 of 3 keer zeggen dat iets niet mag, of iets anders wel moet, maar dat gebeurt bij onze eigen kinderen ook wel eens.</p> <p>En... iets doen voor je naaste, dat mag best wat energie kosten toch?</p> <p>Familie Kranendonk</p>
Zomertijd	<p>Misschien ten overvloede, maar door het ingaan van de zomertijd is het tijdsverschil met Wit-Rusland nu nog maar 1 uur! 19.00 uur bij ons is 20.00 uur in Wit-Rusland!</p>
Bezoek leerkrachten	<p>Dit is een herhaling, maar wel van belang: De lijst van bezoek afleggen van de leerkrachten en tolk hangt op school. Voor vervoer van de leerkrachten dient men zelf te zorgen in overleg met de leerkrachten en tolk, zodat zij ook weten wat er van hen verwacht wordt!!! Mocht dat niet lukken, trek dan even aan de bel, dan is er wel iemand die de leerkrachten wil rijden. Wil je dan bellen met Gerita, zodat zij dat kan regelen. Mocht er een bezoek gepland zijn voor of na jullie, dan graag even contacten</p>



Stichting TKL
Tsjernobył Kinderen Lunteren

	met elkaar (gastgezinnen) voor overleg over het halen of brengen. Daarna graag Galina even inlichten. Heeft u moeite met het verstaan van Engels, dan kunt u dat ook aangeven aan uw contactpersoon.
Activiteiten-programma van de komende week	In de bijlage vind je het activiteitenprogramma voor de komende week!

We wensen een ieder voor nu een goed weekend toe en daarna een fijne week met jullie gast(en) thuis of op school bij de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Diny Mostert
Henk-Jan van Noort
Rita Codee
Adriëtte van Veenschoten
John en Gerita Veldhuizen
Ina en Ronald Tamerus

www.tsjernobylkinderenlunteren.nl

info@tsjernobylkinderenlunteren.nl

Bankrekeningnummer: NL81 RABO 01067.52.626