



## Nieuwsbrief nr. 3

10 maart 2016

Vandaag de derde nieuwsbrief. Volgend op de eerste week samen met onze Wit-Russische gasten.

Deze week een korte terugblik, ervaringen en feiten uit Wit-Rusland en daarnaast vooruitkijken naar komende week!

Eerste week	<p>De eerste week zit er bijna op. Een week waarbij we toch wel kunnen zeggen dat deze soepel is verlopen. Zeker voor een eerste week. Natuurlijk is het voor alle betrokkenen even wennen en moet we onze draai nog zien te vinden, maar bijzondere voorvallen hebben zich niet voorgedaan.</p> <p>Tot op heden horen we positieve reacties via Vera, Pascha, Galina en gastouders. En daar zijn we dankbaar voor!</p>																																				
Jarigen	<p>We hebben dit project nogal wat jarigen onder onze Wit-Russische gasten. Best wel bijzonder! Hier volgt een overzicht:</p> <table><tr><td>07-03</td><td>Zehenia</td><td>Verkerk</td><td>jarig geweest</td></tr><tr><td>10-03</td><td>Dascha</td><td>Heerikhuize</td><td>jarig geweest</td></tr><tr><td>16-03</td><td>Sascha</td><td>Slijkhuis</td><td></td></tr><tr><td>18-03</td><td>Vera (leerkracht)</td><td>Speelziek</td><td></td></tr><tr><td>20-03</td><td>Dima</td><td>De Bruin</td><td></td></tr><tr><td>10-04</td><td>Dima</td><td>Brinkman</td><td></td></tr><tr><td>20-04</td><td>Dima</td><td>Brinkman</td><td></td></tr><tr><td>23-04</td><td>Galina (tolk)</td><td>Tombroek</td><td></td></tr><tr><td>27-04</td><td>Andrei</td><td>Lagemaat</td><td></td></tr></table>	07-03	Zehenia	Verkerk	jarig geweest	10-03	Dascha	Heerikhuize	jarig geweest	16-03	Sascha	Slijkhuis		18-03	Vera (leerkracht)	Speelziek		20-03	Dima	De Bruin		10-04	Dima	Brinkman		20-04	Dima	Brinkman		23-04	Galina (tolk)	Tombroek		27-04	Andrei	Lagemaat	
07-03	Zehenia	Verkerk	jarig geweest																																		
10-03	Dascha	Heerikhuize	jarig geweest																																		
16-03	Sascha	Slijkhuis																																			
18-03	Vera (leerkracht)	Speelziek																																			
20-03	Dima	De Bruin																																			
10-04	Dima	Brinkman																																			
20-04	Dima	Brinkman																																			
23-04	Galina (tolk)	Tombroek																																			
27-04	Andrei	Lagemaat																																			
Filmmiddag	<p>Vrijdagmiddag 18 maart is er een <i>Filmmiddag</i> in het Westhoffhuis voor de Tsjernobylkinderen (aangeboden door SSCVL), waarbij ook de kinderen van gastouders en vrijwilligers van harte welkom zijn. Er worden tekenfilmmpjes, die gemakkelijk te begrijpen zijn, zonder tekst gedraaid! Omdat niet alle kinderen op dezelfde tijd uit school komen, hebben we de middag in tweeën gedeeld.</p> <p>Van 15.30 - 16.00 uur zijn er filmmpjes voor de Tsjernobylkinderen én de kinderen die al om 15.30 uur bij het Westhoffhuis kunnen zijn. Om 16.00 uur hebben we 10 minuten pauze om wat te drinken en daarna hebben we van 16.10 - 16.45 uur filmmpjes voor alle kinderen.</p> <p>Vanaf basisschool De Bron lopen we om 15.15 uur met de Tsjernobylkinderen naar het Westhoffhuis. We willen de gastouders en vrijwilligers vragen hun <u>eigen kinderen</u> naar het Westhoffhuis te brengen en om 16.45 weer op te halen (Inclusief het/de Wit-Russische kind(eren) die bij hen in huis verblijven).</p> <p>Ons vriendelijk verzoek is om het aantal kinderen en tijdstip (15.30 óf 16.00 uur) door te geven aan Ans Spruijt (e-mail: <a href="mailto:anshanselaar57@hotmail.com">anshanselaar57@hotmail.com</a>).</p> <p>Mocht u als gastouder uw Wit-Russische gast(en) niet rond 16.45 uur op</p>																																				



	<p>kunnen halen, wilt u dit dan ook graag doorgeven, dan kunnen wij zorgen voor vervoer. We hopen op een gezellige middag!</p> <p>Ans Spruijt</p>
Tandartsbezoek	<p>Zoals jullie waarschijnlijk op het activiteitenoverzicht hebben gezien, is er op 25 april, Goede Vrijdag, een tandartsbezoek gepland. Helaas was dit niet op een andere dag te plannen.</p> <p>De kinderen worden in groepsverband voorgelicht over gebitshygiëne om vervolgens een controlebeurt te krijgen.</p> <p>Om 13.00 uur starten, zoals het er nu naar uitziet, drie tandartsen in de praktijkruimte van het <a href="#">Mondzorgcentrum Lunteren</a> aan de Kastanjelaan 3A. Elke tandarts neemt zo'n acht kinderen onder zijn hoede. Rond 14.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.</p>
Indeling kerkdienst	<p>In de verschillende kerken zijn speciaal voor onze gasten momenten georganiseerd dat de kinderen met elkaar naast de normale kerkdienst met het Woord in aanraking komen.</p> <p>De tijd dat ze toch in de kerkdienst aanwezig zijn, is het goed dat de kinderen weten wat er gebeurt.</p> <p>Via de website onder het tabblad Gastouders is een overzicht van een doorsnee kerkdienst te downloaden. Deze is in het Nederlands en Russisch, verdeeld in twee kolommen. Op deze manier kunt u aanwijzen en uw gast laten lezen wat er gebeurt.</p>
Foto's	<p>Heb je leuke foto's die je wilt delen met anderen, stuur deze dan naar Gerita Veldhuizen: <a href="mailto:gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl">gastgezin@tsjernobylkinderenlunteren.nl</a>. Dan plaatsen wij die in het webalbum.</p> <p>Foto's zijn te vinden op: <a href="https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums">https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums</a></p>
Bellen naar Wit-Rusland	<p>De eerste contacten naar Wit-Rusland zijn gemaakt. Voor een aantal verliep dat zonder enige moeite, anderen moesten via een omweg verbinding krijgen met het betreffende gezin. We zijn benieuwd hoe de reacties waren!</p>



Oproep	<p>Tot nog toe is bijna al het nieuws vanuit de stichting gekomen. Wij doen echter een oproep aan jullie als gastouders en vrijwilligers of andere betrokkenen om jullie ervaringen met ons te delen via deze nieuwsbrief!</p> <p>Stuur je bericht naar <a href="mailto:info@tsjernobylkinderenlunteren.nl">info@tsjernobylkinderenlunteren.nl</a> en wij zetten het bericht in de nieuwsbrief.</p>
Verhalen	<p>Tijdens het terugkommoment van afgelopen zaterdag, hadden we niet genoeg tijd om alle verhalen door te geven aan de aanwezigen. Hieronder volgen nog enkele ervaringen.</p> <p><i>Eén been</i></p> <p>Tijdens de bezoeken aan de gezinnen in Wit-Rusland hebben we steeds geïnformeerd hoe men er tegenover stond dat de kinderen naar Nederland zouden gaan. Ook hebben we dit aan de kinderen zelf gevraagd.</p> <p>Een prachtige opmerking kwam van één van de kinderen. Hij had die nacht gedroomd over de reis naar Nederland. En toen hij wakker werd had hij er zo'n zin in dat hij het gevoel had dat hij met één been al in Nederland stond! ☺</p> <p><i>Straling</i></p> <p>Regelmatig horen we de opmerking of de straling na zoveel jaar werkelijk nog wel invloed heeft op de gezondheid van de mensen in het Tsjernobyl rampgebied.</p> <p>Galina vertelde ons dat in de periode van september tot en met december 53 mensen zijn overleden aan kanker in de vier kleine dorpen die samen één gemeente vormen en waaronder ook Tereblichy en haar woonplaats Remel vallen. Als je je daarbij bedenkt dat het maar hele kleine dorpen zijn is het aantal van 53 personen schrikbarend hoog. Op de begraafplaatsen zie je dan ook altijd verse graven liggen.</p> <p>De overledenen waren allemaal tussen de 30 en 60 jaar oud. Bedenkende dat de ramp op 26 april a.s. 30 jaar geleden plaatsvond, zegt dat genoeg. Juist de jonge generatie van toen is dus getroffen door de ramp.</p> <p><i>Houtprijs</i></p> <p>Hout is een van de belangrijkste levensbehoeften op het Wit-Russische platteland. In Tolmachevo worden de woningen daarmee nog steeds verwarmd en wordt er mee gekookt en gebakken.</p> <p>In Tereblichy is echter twee jaar geleden een gasnet aangelegd. Op de foto's zie bij alle woningen gele kastjes buiten staan, waarin zich de gasmeter bevindt, en lopen de gasleidingen buitenom langs de muren om vervolgens op een geschikte plaats naar binnen te komen.</p>



	<p>In beiden dorpen is het hout ook van belang voor het verwarmen van de kassen.</p> <p>Daarom is er een levendige handel in hout. 16 m<sup>3</sup> hout kost € 150,- deze hoeveelheid heeft men zo'n drie keer per jaar nodig! Een flinke uitgave voor een gemiddeld gezin. Daarom is men in Tereblichy blij met het gas. Dat is beduidend goedkoper dan hout.</p> <p>In beide dorpen is men behoorlijk druk met het op peil houden van de houtvoorraad. Regelmatig zie je mensen ermee bezig! Of zie je de sporen van zaag- en kloofwerk.</p> <p>Bedenk daarbij dat de nucleaire straling juist in hout wordt opgenomen en dus vrijkomt bij het verwerken en gebruik daarvan!</p> <p>Dat het hout duur is, blijkt uit de volgende feiten. Een gemiddeld <b>maandsalaris</b> van een landarbeider (wat een aantal vaders is van onze gasten) is zo'n 3.000.000 BYR, wat neer komt op € 130,-. Voor iemand die een hogere opleiding heeft genoten, is dat € 4.000.000 BYR of te wel € 175,-. De aanschaf van hout kost dus drie maandsalarissen per jaar.</p> <p>Twee jaar geleden hebben we in enkele winkels gekeken naar de prijzen van de dagelijkse levensbehoeften. Deze zijn goedkoper dan in Nederland, maar ook weer niet echt veel goedkoper. Naar verhouding is het dagelijks levensonderhoud dus behoorlijk duur.</p> <p>Niet verwonderlijk dat men zoveel mogelijk zelfvoorzienend wil zijn met: groenten, fruit, eieren en vlees.</p> <p><i>Kweekkas</i></p> <p>Om extra te verdienen, hebben de mensen op hun land, en dat is er in ruime mate, kleine tot grote kweekkassen staan om zo vroeg mogelijk in het seizoen te beginnen met het kweken van tomaten, augurken en komkommers.</p> <p>Enkele kassen (opgebouwd van ruwe houten palen en plastic) zijn al in gereedheid gebracht en worden verwarmd. De houtkachels houden het lekker warm onder de kweektafels.</p> <p>Potjes kennen ze niet. Daarom worden de zaadjes in een kokertje met grond gestopt. De kokertjes zijn gemaakt van strookjes plastic en worden aan elkaar genaaid.</p> <p>In de kweekkas van één van de vaders stonden al duizend van deze kokertjes klaar met grond! Oma was degene die alles genaaid had!</p> <p>Naast tomaten, augurken en komkommers worden er veel witte kolen gekweekt op de akkertjes.</p> <p>Al het voedsel wat niet voor eigen gebruik nodig is, wordt op de markt en op de veiling verkocht.</p> <p><i>Judokampioen</i></p> <p>Wist u dat we een judokampioen in onze groep hebben zitten. De moeder van Dima (fam. De Bruin) vertelde ons dat hij eigenlijk niet mee</p>
--	---



	<p>wilde naar Nederland, omdat hij wilde blijven trainen. Thuis traint hij drie keer week op de judoschool in Ol'shany, een grotere plaats zo'n drie kwartier verderop. Ook in het ouderlijk huis doet hij zijn oefeningen. Zijn vader heeft een metalen stellage gelast en in een van de kamers boven een deur bevestigd. Hij heeft ons laten zien hoe getraind en lenig hij is daar duikelend aan de stangen.</p> <p>In zijn regio, maar ook in Minsk is hij kampioen geworden. Zie ook de foto's op het webalbum!</p> <p>We hebben hem en zijn ouders beloofd dat we in Nederland zouden gaan zoeken naar een judoschool, die zijn trainingen wil voortzetten. En dat is gelukt. Afgelopen maandag is hij al voor het eerste keer geweest. Na een uur training bleek hij zo goed te zijn, dat hij volgende week een groep hoger mag, zodat hij meer uitdaging heeft.</p> <p>Galina vertelde ook dat hij zo af en toe als voorbeeld werd gesteld voor de anderen. Ik geloof dat ze best wel een beetje trots is op hem!</p> <p>Dima kan in ieder geval zijn vaardigheden op pijl houden!</p>
Zorgboerderij Eckstra	<p>Afgelopen dinsdag 8 maart was het eerste uitje van deze week. Een bezoek aan zorgboerderij Eckstra. Een feest op de boerderij! Genieten van de dieren, pony rijden, spelen op de trampoline en rijden op de skelters. Na afloop mochten de kinderen allemaal zelf verse eieren in een doosje doen om mee naar huis te nemen. Een verrassing voor het gastgezin.</p> <p>We zijn blij met de mogelijkheden die Zorgboerderij Eckstra ons biedt!</p>
Bezoek bakker	<p>Op het webalbum van onze stichting <a href="https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums">https://www.flickr.com/photos/belarus2016/albums</a> staan leuke foto's van het bezoek van 10 maart aan bakkerij Boone in Lunteren (Maar ook van alle andere gebeurtenissen komen staan hier de foto's.)</p> <p>De heerlijke geur van de verse broodjes kwam je al bij de deur tegemoet.</p> <p>De 25 kinderen, Vera, Pascha en vrijwilligers hebben genoten van het bakken van koekjes en broodjes onder het genot van iets lekkers en wat drinken.</p> <p>Na afloop kregen de kinderen een zak met de zelfgebakken koekjes mee naar huis. De broodjes zijn de nacht erna afgebakken en hebben de kinderen de volgende morgen op school gekregen.</p> <p>Wat is er leuker dan genieten van zelfgebakken koek en broodjes!</p> <p>We bedanken bakker Boone en zijn vrouw voor de hartelijke ontvangst en het verzorgen van deze zeer geslaagde middag in de bakkerij!</p>
Dankwoord via media	<p>Via de verschillende media kijken en lezen de ouders in Wit-Rusland met ons mee. (Zie het laatste artikel!)</p>



	<p>Google Translate is ook in Wit-Rusland bij enkele gezinnen een goed gebruikt medium!</p> <p>Er komen berichten binnen waarbij men aangeeft dat de foto's in beide dorpen veel bekeken worden. Ook onze Facebookpagina wordt gelezen en gedeeld in Wit-Rusland.</p> <p>Ook lezen we een dankwoord van de mensen uit Tereblichy en Tolmachevo aan alle mensen in Lunteren voor wat ze de kinderen geven!</p>
Schoenen	<p>We herhalen het nog maar eens even. Jullie als gastouder kunnen bij <i>fa. Van de Kamp</i> óf bij <i>Shoes en More</i> één paar schoenen per gastkind aanschaffen. Laat even jullie naam opschrijven. De rekening wordt later door de stichting betaald.</p>
Toiletgebruik	<p>Bij een aantal gezinnen verloopt het toiletgebruik nog niet zo soepel. Zoals we al eerder aangaven is er maar bij 9 van de 25 kinderen thuis een toilet binnenshuis.</p> <p>De andere kinderen moeten daarvoor naar buiten. En dat zijn niet meer dan houten hokjes met een plank boven een gat in de grond.</p> <p>Het is dus echt wennen voor de kinderen om hier op een toilet te gaan zitten.</p> <p>De tolk en de juffen praten daar elke dag over met de kinderen en proberen ze daarin te begeleiden.</p> <p>Ondanks dat gaat het nog regelmatig mis, waardoor Galina met doekjes in de weer is. We hopen dat het snel wat beter gaat!</p>
Bericht uit Wit-Rusland	<p>Afgelopen week had ik per e-mail contact met een vader uit Wit-Rusland. Ik wil graag met jullie delen wat hij schrijft. Let wel, het is wat gebrekkig Nederlands, omdat hij het via Google Translate heeft vertaald. Daarnaast geef ik even aan dat alleen het gedeelte uit de e-mail is overgenomen wat gericht is aan alle gastgezinnen en de volledige werkgroep.</p> <p><i>We zijn blij dat je schreef de brief. Natuurlijk, GOOGLE is cool! Wij kunnen elkaar begrijpen.</i></p> <p><i>Dank God dat alles goed is.</i></p> <p><i>Post ik links (naar de foto's op ons webalbum) naar nieuwe albums met kinderen op een sociaal netwerk "Klasgenoten".</i></p> <p><i>Dit netwerk is populair bij ons. Ouders kunnen snel zien wat kinderen aan het doen zijn. Alle ouders zien hun kinderen.</i></p> <p><i>De kinderen lachen. De kinderen zijn er blij mee. Bij kinderen nieuwe kleren.</i></p> <p><i>Ze zijn druk bezig op verschillende evenementen. Ouders kijken uit naar nieuwe foto's.</i></p> <p><i>Alle ouders van de dorpen Tereblichy en Tolmachevo zijn dankbaar voor Nederlandse gezinnen. Ze geven Wit-Russische kinderen, liefde,</i></p>



	<p><i>vriendelijkheid, warmte. Kan geven u dan God van de gezondheid, het geduld.</i></p> <p><i>Veel dank aan de leden van het Comité die organiseerde deze reis voor onze kinderen.</i></p> <p><i>Met liefde en respect van de ouders van alle Witrussische kinderen.</i></p> <p>Dankbare ouders, dus! Zoals in de film, die op de informatie- en gastouderavond getoond is, ook naar voren komt, ziet men ook in Wit-Rusland duidelijk dat we dit met elkaar doen. Gastgezinnen, vrijwilligers, werkgroepleden en andere betrokkenen. En dat wordt gewaardeerd! En daarbij wil ik er zeker ook aan toevoegen dat we dit niet kunnen zonder de zegeningen van God!</p>
Activiteitenprogramma van de komende week	In de bijlage vind je het activiteitenprogramma voor de komende week!

We wensen een ieder voor nu een goed weekend toe en daarna een fijne week met jullie gast(en) thuis of op school bij de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Diny Mostert  
Henk-Jan van Noort  
Rita Codee  
Adriëtte van Veenschoten  
John en Gerita Veldhuizen  
Ina en Ronald Tamerus

[www.tsjernobylkinderenlunteren.nl](http://www.tsjernobylkinderenlunteren.nl)

[info@tsjernobylkinderenlunteren.nl](mailto:info@tsjernobylkinderenlunteren.nl)

Bankrekeningnummer: NL81 RABO 01067.52.626