



Nieuwsbrief nr. 2

03 maart 2016

Vandaag de tweede nieuwsbrief. Een bijzondere dag! Vandaag zijn de Wit-Russische kinderen en Vera, Pascha en Galina veilig in Lunteren aangekomen. En dat betekent dat de gastgezinnen een extra huisgenootje in hun gezinnen hebben mogen opnemen! We wensen jullie Gods toe bij de verzorging en opvang van jullie gast(en), groot of klein!

Aankomst	<p>Vanmorgen rond 11.45 uur is de bus aangekomen met onze 28 Wit-Russische gasten. Na een lange voorbereidingstijd lopen vanaf vandaag onze 25 Rusjes en 3 Wit-Russen door de Lunterse straten.</p> <p>We zijn blij dat voor allemaal een gastgezin is gevonden. Maar zeker zo fijn dat alle kinderen mee mochten naar Nederland.</p> <p>Voor de gastgezinnen, maar vooral voor de kinderen, een periode van wennen aan elkaar en aan elkaars gewoonten en taal.</p> <p>We wensen jullie allemaal een mooie tijd toe.</p>
Kinderbijbel app	<p>Berichtje van Wilma Schaap:</p> <p>Mijn dochter kijkt graag een poosje op haar tablet naar de kinderbijbel app van Youversion: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bible.kids</p> <p>Het mooie hiervan is dat deze ook om te zetten is naar het Russisch. Misschien een leuke tip voor alle gast ouders. Op deze manier weet je ook zelf wat ze lezen. En kan je het parallel doen met je eigen kinderen.</p> <p>Groetjes Wilma</p>
Weekmailing activiteiten	<p>Vanaf deze nieuwsbrief zal er wekelijks een weekmailing van de activiteiten meegestuurd worden. Zo blijven we op de hoogte van de meest actuele informatie rondom het activiteitenprogramma.</p>
Gebedenboekje	<p>In de bijlage van dit e-mailbericht is een gebedenboekje toegevoegd. Praktisch om te gebruiken binnen de gastgezinnen.</p>
Toiletgebruik	<p>Nogmaals wijzen we de gastgezinnen erop dat de kinderen nauwelijks gewend zijn om gebruik te maken van een normaal toilet. Begeleid hen hierbij, aub!</p> <p>Tijdens de reis hebben we bij de benzinestations gezien wat er gebeurd met een toilet als deze kinderen daarvan gebruik maken. Dat wilt u thuis niet hebben! ;-)</p> <p>Er zijn maar 9 gezinnen van de 25 die thuis een normaal toilet in huis hebben. De andere gezinnen hebben op het erf een houten hok met een plank met daaronder een gat in de grond!</p> <p>Daar geldt; vol is vol! Waarna het hok verplaatst wordt boven een nieuw</p>



Stichting TKL
Tsjernobyl Kinderen Lunteren

	<p>gat! U kunt het zich waarschijnlijk niet voorstellen, maar het is toch echt de realiteit!</p> <p>Bovenstaande geldt ook voor het douchegebruik! Die is dus in de meeste gevallen niet aanwezig. Onderweg hebben we gezien dat er kinderen zijn die niet overweg kunnen met de verschillende type kranen die wij in onze huizen hebben.</p> <p>Eén voordeel: ze leren snel!</p>
Filmmiddag door: Yvonne Bouma van SSVCL	<p>Op vrijdag 18 maart vindt er een speciale middag plaats bij de filmclub in het Westhoffhuis. De middag staat in het teken van de kinderen uit Wit-Rusland die enkele weken in Lunteren te gast zijn.</p> <p>Voor deze bijzondere groep kinderen wordt er een korte Wit-Russische film vertoond. Deze begint om 15.30 uur.</p> <p>Om 16.00 is er een pauze met limonade en popcorn.</p> <p>Vanaf 16.00 is er inloop voor alle kinderen van de gastoudergezinnen en de vrijwilligers van de Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren. Om 16.15 uur starten we met een tekenfilm. Deze is naar verwachting om 16.45 uur afgelopen.</p> <p>Iedereen is welkom.</p> <p>Graag vooraf aanmelden. U hoort nog hoe en bij wie!</p>
Bellen naar Wit- Rusland	<p>Er is nadrukkelijk verzocht om niet eerder dan woensdag 9 maart om 20.00 uur NL-tijd te bellen of te skypeen naar de Wit-Russische ouders!</p>

We wensen een ieder een fijne week toe met jullie gast(en) of, voor de vrijwilligers tijdens de verschillende activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Diny Mostert
Henk-Jan van Noort
Rita Codee
Adriëtte van Veenschoten
John en Gerita Veldhuizen
Ina en Ronald Tamerus

www.tsjernobylkinderenlunteren.nl

info@tsjernobylkinderenlunteren.nl

Bankrekeningnummer: NL81 RABO 01067.52.626



Stichting TKL
Tsjernobyl Kinderen Lunteren